

# Muzikrantje

## Nieuwsbrief 3 - 2024

### Woordje van de voorzitter

Ondertussen is de zomer zo goed als achter de rug!

In mei en juni gingen we er volop voor om Deel 2 onder de knie te krijgen. De Dumpy's en Grol kregen steeds meer vorm.

In juli hadden we twee dagen in het Gildhof. Daar mochten we de eerste start-stop repetitie laten plaatsvinden.

We mochten op 6 juli ook optreden in de spiegel tent, naar aanleiding van 65 jaar Europafeesten. Een eerste grote ervaring om live te zingen, dansen en acteren voor publiek.

Benieuwd hoe alles verliep? En willen jullie graag nog enkele leden leren kennen? Lees zeker deze nieuwsbrief! Dan kunnen jullie het mee(be)leven.

Veel leesplezier!

Loth Delaere, voorzitter



## Repetities als Dumpy's en Grol

Het leuke aan 'Een Kleurrijke Start' is dat de kinderen niet enkel als schoolkind op het podium staan. Ze kruipen ook in de huid van droom/sprookjesfiguren. Figuren die nog nooit beschreven zijn. Dat maakt het extra spannend, want ze mogen die zelf vorm geven. Niet evident om dit te doen.

Er waren dan ook heel wat repetities nodig om verschillende Dumpy's te laten ontwaken. Ook de Grol moest tot leven worden gewekt. Iets wat steeds meer lukte in mei en juni, maar pas tegen eind augustus waren de 'echte' Dumpy's en Grol tot leven geroepen!



## De Spiegeltent

Toen Stad Tielt bij de verenigingen rondvroeg wie deel wou nemen aan het initiatief in de Spiegeltent, leek me dit perfect voor Musicalkids. In eerste plaats een ideale ervaring om voor groot, ongekend publiek op te treden. Iets wat voor sommigen een grote stap was.

Daarnaast ook perfect om de musical meer bekend te laten worden.

Eenmaal duidelijk was wat de bedoeling was, kroop ik opnieuw in mijn pen. Ik schreef een kort stuk, die zich afspeelt net voor de start van 'Een Kleurrijke Start'.

In 'Het Grote Nieuws' brengt de directeur van de school, samen met enkele leerkrachten, het nieuws over aan de kinderen... het nieuws dat ze mogen deelnemen aan de Schoolspelen. Hierbij krijgen voornamelijk de volwassen acteurs een gesproken rol. Op die manier werden de kinderen niet met te veel nieuwe tekst 'belast'. Natuurlijk komen er ook 5 stukjes zang in voor!

In de Spiegeltent werken we zonder micro's, dus werd er geoefend op luid genoeg spreken en werd in groep gezongen (ipv individueel).



Het was een spannende aanloop naar de drie optreden van 6 juli. Gezonde spanning!

De dag zelf was iedereen op tijd op het appèl om eerst alles ter plaatse te oefenen. Aangezien er een harde wind stond, ging de tent hevig te keer. Maar de kids lieten het niet aan hun hart komen.



3 keer speelden ze die namiddag voor publiek! Vol overgave! En onze vier volwassenen, Lander (directeur), Davinia (Mevr Vandebroucke), Ellen (Mevr Daele) en Vanessa (Mevr Allemeersch) speelden eveneens de pannen van de tent!

In de eigenlijke musical spelen geen volwassenen mee, enkel maar de kids, dus was dit ook een heerlijk moment om bestuur, ouders en kids te laten 'blenden'.





*Dit waren enkele foto's gemaakte tijdens de voormiddagrepeditie in de spiegeltent.*

## Dagrepedities in juli

Het einde van het schooljaar was het startschot voor de zomerrepeditie van de musical. Zoals altijd worden begin en eind zomervakantie enkele volle repeditiedagen gepland. Op die manier ronden we het ene jaar af in juli, kunnen de kids in de zomervakantie verder thuis oefenen, om dan terug eind zomervakantie er met volle moed en dagen in te vliegen.

Tijdens de twee volle repeditiedagen in juli bleek er best nog wat werk te zijn! De Dumpy's hadden al vorm, maar hadden nog wat verder uitwerking nodig. Ook de overgang om dan terug 'kind' te worden, had inoefening nodig.

Met een 'to do' lijstje vertrok iedereen in zomerstop.

Wordt vervolgd!



*Sfeerbeeld van een repetitiemoment*

## De jarigen van mei en juni

Jenka Lauwers: 5 mei (16 jaar)

Emiel Caris: 12 mei (15 jaar)

Flore Debel: 5 juni (10 jaar)

Berre Blanchaert: 13 juni (12 jaar)

Lander Van Loocke: 19 juni (33 jaar)

Noor Vandewiele: 20 juni (12 jaar)

Judith Delaere: 26 juni (49 jaar)

Hallokes,

Ik ben Jenka en woon in Aalter.



Ik ga naar school in het Vabi te Roeselare. Voor dieren zorgen en chillen met mijn vrienden is iets waar ik goed in ben. Drukke is niet aan mij besteed!

Mocht ik een superkracht mogen kiezen, dan zou ik graag kunnen spelen met de tijd. Als er iets leuks is, zou ik de tijd stilzeten en als iets saais is, zou ik die sneller laten gaan.

Je kan me het meest plezier met een dagje chillen met vrienden en ondertussen me snoep en chips laten eten.

Min hobby's zijn musical en Jeugdateljee.

Aan huiswerk maken en spuitjes heb ik een grondige hekel!

In de musical speel ik Sigrid, de tweelingszus van Stan. Ik heet als Dumpy Sietje. Mijn musicalkleur is roze, maar het liefst zie ik blauw!

Tijdens de repetities hadden we al veel leuke momenten, goede repetities en maakte ik al nieuwe vriendschappen! Ik ben zeker dat er nog toffe en leuke momenten aankomen met deze groep!

Jenka!

Hallokes iedereen!

EMIEL



Ik ben Emiel en woon in Tiel. 15 jaar geleden, op 12 mei, werd ik geboren.

Ik zit in De Bron op school.

Je vindt me vaak terug in het zwembad van Waregem, waar ik competitiezwemmer ben.

Een onbelangrijk weetje, maar misschien toch goed om te weten is dat ik HEEL veel kan eten!

Mocht ik een supertalent mogen kiezen, zou ik graag kunnen vliegen.

De serie 'De Grijze Jager' lees ik graag! Ik walg van kaas en snoep graag stiekem.

In de musical speel ik Xander en De Grol. Mijn musicalkleur is grijs/zwart, maar ik verkies rood.

Deze musical en groep zijn superleuk!

Emiel Caris



Hallo

Mijn naam is Flore en sinds 5 juni ben ik een echte tiener!



Ik volg school in de Heilige Familie in Tielt. Later lijkt het me wel leuk om sportjuf te worden. Dansen, turnen en atletiek kan ik goed.

Een nutteloos talentje van me is dat ik vlug kan paniekeren.

Je kan me in volgende woorden beschrijven: sportief, creatief en slordig.

Mijn favoriete boek is 'Otto-Jan zegt neen tegen lezen'. Sing 2 is mijn lievelingsfilm.

Een slechte gewoonte van me is dat ik nooit opruim en snel wegdroom.

In de musical speel ik Zita en Zeetje! Mijn musicalkleur is roze, maar ik verkies blauw.

Kom zeker kijken naar een voorstelling, want het worden 4 hele mooie momenten!

Flore Debel

Yo!

Berre is mijn naam en ik werd op 13 juni 12 jaar!



Later wil ik graag tuinier worden. Als supertalent zou ik graag vuur kunnen spuwen.

Op een vrije dag game ik graag. Het beste wat me ooit is overkomen is dat ik mocht meedoen in deze musical!

Deze drie woorden omschrijven me: lief, zorgzaam, tof.

Ik lees graag de strips van FC De Kampioenen en eet heel graag cordon-blue met appelmoes.

In de musical speel ik Quinten en Qeutje! Mijn musicalkleur is indigo, maar ik verkies toch wel blauw!

Dit is een superperiode want ik leer nieuwe vrienden en een toffe groep kennen!. Daarnaast leer ik veel nieuwe dingen. Het is de max!

Berre Blanchaert

Hoi hoi

Mijn naam is Lander Van Loocke, de Landi, ik woon in Oeselgem en werd op 19 juni 33 jaar. Tijdens de schoolweek ben ik meester Lander in het 4<sup>e</sup> leerjaar van het Klimrek van Beverenplein te Gent.

Als kind wou ik altijd meester worden en dat is gelukt! Ik ben goed in zingen en liedjes bedenken. Op een ideale dag chill ik graag en wandel graag in de natuur.

Ik wordt blij van mensen blij te maken.

Mijn lievelingsfilm is Titanic.

Dagelijks surf ik naar facebook. Mijn favoriete muziek zijn Eurosongfestival-hits!

Ik ben bang voor grote spinnen en heb hekel aan leugenaars!

In de musical word ik aangesproken als 'meneer de regisseur'... neen neen, grapje, gewoon Lander.

Mijn lievelingskleur is rood en geel.

Ik verwacht 28 spetterende musicaltalenten te zien die het beste van zichzelf zullen geven. Het wordt dan ook een grote, leuke show die beloond zal worden met veel applaus. En dan de voorstellingen... Zal ik heel moe zijn.



De Landi

Hoi,

Ik ben Noor en woon in Wíngene. Op 20 juni werd ik 12 jaar. Ik ging naar de centrumschool in Wíngene en start in de Bron in Tíelt.

Lager wil ik graag danser worden, want dansen kan ik goed.

Het beste wat me is overkomen is dat ik mijn kat, Baloe, kreeg.

Ik word blij van K-POP.

Encanto vind ik een heel leuke en mooie film. Mijn hobby's zijn ballet, dwarsfluit, piano en notenleer.

Broccoli moet je me niet voorschotelen. Ik laat vaak mijn spullen rondslingeren... dus dat is een slechte gewoonte van mij.

In de musical speel ik Wílleke en Wíetje. Mijn musicalkleur is roze, maar ik verkies paars.

Ik ben blij mee te mogen doen aan de musical omdat ik zo nieuwe mensen leer kennen en kan optreden.

Noor Vandewiele

